



Malmö Akvarieförenings Duisburgresa 2007

Text och foto: Daniel Lindström

Sedan två decennier har Malmö Akvarieförening som tradition att en gång per år göra en resa ner till kontinenten för att besöka akvarieaffärer, offentliga akvarier, utställningar och mässor. Oftast går dessa resor till Tyskland men vi har också besökt Holland och Belgien.

Den stora befolkningstätheten nere på kontinenten gör att det finns marknad för såväl ofantligt stora zoovaruhus med enormt utbud som mindre mycket hårt nischade specialaffärer som lagerför sällan skådade sällsyntheter. Föreståndaren för en stor affär vi besökte i Tyskland berättade att han räknade med tio miljoner invånare i sin butiks upptagningsområde.

Två bussar från Malmö

År 2006 besökte vi för första gången den stora akvariemässan i Duisburg, Zierfische & Aquarium. Det var så uppskattat att vi beslutade att upprepa detta på 2007 års resa. Förutom Malmö Akvarieförening skulle också Ciklidvännerna i Malmö göra en resa till Duisburgmässan detta år. Året innan åkte båda föreningarna i samma buss men nu var intresset så stort att vi beslöt att satsa på två bussar, med lite olika resväg och olika längd på resan.

För första gången valde vi i MAF att lägga avresan redan på onsdag kväll. Med hemkomst på söndag kväll blev resan därför en dag och en övernattnings längre än tidigare års resor. Detta gjorde att tempot inte blev lika stressigt trots att vi besökte fler butiker än vanligt och valde de bästa butikerna från ett större geografiskt område än tidigare år. Detta skulle visa sig vara mycket uppskattat och vi kommer att hålla fast vid detta på nästa resa.

Äntligen avresa

Efter att ha planerat och pratat om den kommande resan ända sedan vi kom hem från den förra var det en sen onsdagskväll i början av oktober äntligen dags för avresa.

Vi var ett drygt trettiotal glada och förväntansfulla akvarister, de flesta från MAF men även en hel del från andra akvarieföreningar och delar av Sverige samt också några danskar. För många av resenärerna är detta en tradition som man ser fram emot hela året. Andra hade ryktesvägen hört talas om MAFs resor och för första gången beslutat sig för att följa med.

Väl uppe på bussen och iväg över bron mot kontinenten var det en trevlig stämning med många glada återseenden. Som på många andra bussresor fanns det ett gäng längst bak i bussen som höll igång lite längre än oss andra men de hade ändå hyfs att hålla volymen så låg att det inte innebar något problem för dem som ville sova.



Reklamposter för mässan och de tyska ciklidvännerna.

Framme vid mässan

Efter ett frukoststopp på torsdagsmorgonen kom vi fram till Zierfische & Aquarium-mässan lagom när de skulle slå upp portarna. På mässan finns världens alla ledande akvarietillbehörsmärken samt Europas största akvarieaffärer representerade. Även många mindre importörer och



Snygga och billiga bakgrunder. Endast 10 euro!

fisk- och akvarieväxtodlare visar upp spännande djur, växter och tillbehör. Så gott som alla utställare säljer sina produkter till mässpriser som ligger långt under de redan låga priserna i Tyskland. Detta år arrangerades också det tyska ciklidsällskapet "Cichlidentage" under mässan.



Mässans dyraste fisk, en Red Chilli arowana för 2995 euro.



Thorichthys sp., hona som vaktar ägg på mässan.



Mässskylt.



Långa gångar på Zoo Zajac.



Importerna duggar tätt på Zoo Zajac.

Vi hade några förmiddagstimmar att spendera på mässan på torsdagen. Vi skulle återkomma till mässan på söndag förmiddag.

Världens största djuraffär

Efter mässbesöket var det dags för lunchpaus innan vi skulle ge oss in i världens största akvarieaffär, med ett extremt stort sortiment inom allt som rör husdjur. Akva-



På Zoo Zajac säljs alla möjliga djur.



Zoo Zajacs saltavdelning. Här handlar man med kundvagn.

rieavdelningen tar med sina drygt 1000 akvarier upp störst yta i butiken, följd av terrariedelen med 500 terrarier. Zoo-Zajac är inte en av Tysklands billigaste affärer och trots sin storlek inte heller den affär som har mest sällsynt fisk men tack vare dess storlek går det att tillbringa många timmar där oberoende av om man shoppar loss eller bara låter sig inspireras. Deras utbud av akvarietillbehör överträffas nog inte av någon affär. Ett tips är att det går att beställa deras katalog gratis på deras hemsida. Den är större och tjockare än en IKEA-katalog och är 500 sidor ren akvariepornografi.

Bastubad och middag

När torsdagseftermiddagen närmade sig sitt slut körde bussen oss till hotellet i centrala Duisburg där vi skulle tillbringa de nästkommande tre nätterna. Vi var ett gäng som svalkade oss med öl i hotellets bastu och pool innan i stort sett alla från bussen gick ut och åt en gemensam middag på stan. Nästa dag skulle vi beta av fyra affärer så många valde att återvända ganska tidigt till hotellet.



Diskus Center.



Patrik kollar fisk inne på Diskus Center.

Aquarium Wilhelmi, Dortmund

Detta är nog den affär där MAFs akvarister inhandlat mest fisk på de senaste årens resor. Som vanligt fanns det en del spännande rariteter och fantastisk fin fisk i utmärkt kondition. Vi lär återkomma hit på fler resor.

Discus-Zierfisch-Center Royal, Witten-Stockum

Familjen Blechas akvarieaffär mitt ute på en åker är en klassiker på MAFs Tysklandsresor. Genom åren är det utan tvekan många sydsvenska akvarister som har funnit sin eftertraktade drömfisk här, men att vi återkommer år efter år beror kanske också lite på att vi trodde det var världens enda akvarieaffär med en bar där det serveras skummande tyskt fatöl. Om



Skylt vid utgången till Diskus Center royal.

det var ölet eller något annat som gjorde det är svårt att säga men här fastnade många framför ett akvarium med en stor lekgrupp *Hypancistrus zebra* med massor med yngel. Med tanke på de priser denna fisk betingar simmande det nog närmare en årslön för en handelsanställd i det lilla akvariet.



Frau Tillmann fick MAF-mugg.

Hobby-Zoo Tillmann, Duisburg

Denna förhållandevis lilla affär var förra årets stora överraskning och utnämndes av flera av de svenska akvarister som besökte Duisburg förra året till den resans höjd-



Samling vid pumpen hos Hobby Zoo Tillmann.



Glada akvarister utanför Hobby Zoo Tillmann.

punkt. Bröderna Tillmann kallar sin affär för ett paradiset för dem som gillar Syd- och Mellanamerikanska ciklider och det är ingen överdrift. Aldrig har någon sett så många lekpar med yngel i en affär som i denna. Akvarierna var fyllda med syd- och centralare i utmärkt kondition. Dessutom fanns det en hel del intressant annan fisk, västafrikaner, ovanliga levandefödare och annat. Det visade också sig att de även här hade installerat en ölpump i år och det var fritt fram för var och en att ta för sig. Kanske bidrog det till att denna affär, trots att det var resans minsta, i år blev den affär där vi på bussen handlade mest fisk.



Vid rasterna hade chaufförerna den goda vanan att servera Irish Coffee och fika.

Aqua-Haus, Dülmen

En av resans mindre affärer. Här handlades det också en del fisk och vi var några stycken som fyndade rariteter här, bland annat västafrikanska ciklider.

På kvällen gick vi åter ut och åt i samlad trupp, denna gång på en utmärkt restaurang med Medelhavstema. Efteråt var vi ett gäng som gjorde en runda på stan och avslutade på casinot som låg vägg i vägg med hotellet.

Avstickare till Belgien

På lördagen var schemat lite glesare eftersom vi skulle göra en längre avstickare till en affär i Belgien.

Aquatop, Würselen

Denna affär låg på gränsen till Belgien och passade utmärkt in i vår resrut. Med en lokal på över 5000 kvadratmeter och fler än 30 anställda är detta en av Europas största akvarieaffärer. Här fastnade jag och de andra saltvattensakvaristerna på saltvattensavdelningen så jag kan inte uttala



Vildfångad guldsömciklid, *Aequidens rivulatus*, hos Hobby Zoo Tillmann.



Aquatop, Würselen.



Saltvattensavdelning.



Saltvatten hos Aquatop.

mig om övriga delar av affären. Vi som sysslar med salt köpte i alla fall så mycket i den här affären att vi fick det levererat i frigitkartonger till affärens monter på mässan nästa dag. Bra service som gjorde att de känsliga saltvattensfirrarna fick en natt mindre i påsarna.

Hustinx Aquaristiek, Hasselt, Belgien

Den enda affären på resan som låg utanför Tyskland. Vi hade hört väldigt mycket positivt om affären från många håll och lagerlistorna på deras hemsida lovade nästan ännu mer. Deras specialitet är diskus och andra sydamerikanska fiskar, men tyvärr visade det sig att vi besökte

affären några dagar för tidigt. Några dagar efter vårt besök väntade de in en gigantisk sändning från Sydamerika med bland annat 3000 vildfångade diskus som affärens ägare personligen rest ner för att välja ut. Trots detta handlades det både fisk och akvarium i den här affären, men nästa gång får vi se till att komma när de har fullt i akvarierna.

I Belgien åt vi en god sen lunch som sköjdes ner med lokala ölsorter, och i några fall också den geneversprit som staden Hasselt är känd för.

Tillbaka i Duisburg gick de flesta ut och åt på samma fina restaurang som kvällen före, men vi var några som i stället valde att pröva lyckan vid casinots pokerbord. Lyckan visade sig inte vara så stor...

Fynd på mässan

På söndag förmiddag besökte vi åter Zierfische & Aquarium-mässan. Söndagen är mässans sista dag och då brukar mycket av det som inte blivit sålt tidigare under mässan, allt från akvarieväxter till stora möbelakvarier, säljas ut till låga priser. Själv fyndade jag både pumpar, T5-rampor och *Anubias*-moderplantor till under halva priset jämfört med här hemma.

Vid lunchtid startade hemresan och vi var tillbaka i Malmö på söndag kväll. När vi packade ur bussen stod frigitkartongerna på rad.

Sammanfattningsvis var det en mycket kul och inspirerande resa. Även om fokus kan tyckas ligga på shopping på en sådan här resa handlar det i lika stor utsträckning om trevligt umgänge med andra akvarieintresserade och om att få massor av idéer till nya spännande akvarieprojekt. Att chansen är stor att man kommer att få se och kanske köpa fiskar, räkor och andra djur och växter man aldrig sett i affärerna här hemma och fynda akvarietillbehör till priser som är betydligt lägre än i Sverige är en bonus.

Planeringen inför nästa års resa är redan i full gång. Då blir det en rundresa i Holland och Belgien med en tur till Duisburgmässan samt några tyska affärer på söndagen. I Holland och Belgien finns några av Europas största fiskgrossister, inte minst på ciklider, och vi har blivit tipsade om några riktigt bra affärer i dessa länder. Genom att åka till Duisburgmässan på söndagen - då chansen till fyndshopping är som störst - kombinerar vi det bästa av vad dessa tre länder har att erbjuda i akvarieväg.

Som vanligt är alla akvarieintresserade välkomna på våra resor! Skicka e-post till resa2008@malmoakvarieforening.se och anmäl förhandsintresse så ser vi till att du får information efterhand som detaljerna blir klara.



Hustinx Aquaristiek, Hasselt Belgien.



Tyvärr kom vi några dagar för tidigt till Hustinx Aquaristiek.